

Subscribe

Past Issues

Translate

Klik [hier](#) om deze Nieuwsflits direct in de browser te lezen



Nieuwsflits

Aandacht voor
(ex)kankerpatiënten
en hun naasten

Jij bent nog steeds welkom!



Lieve allemaal,

Ook bij inloophuis wij-allemaal bewegen we steeds weer mee met de nieuwe maatregelen. Je bent nog steeds welkom, maar we vragen je wel rekening te houden met een paar veranderingen naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond.

Naast de bestaande maatregelen: handen desinfecteren bij binnenkomst, het deur protocol en 1,5 meter, vragen we iedereen die het inloophuis wil bezoeken een mondkapje te dragen tijdens het bewegen door het inloophuis (mondkapje graag al voor betreden opzetten). Deze mag af als je zit.

Graag willen wij onze gasten blijven ontvangen, dit kan nog steeds maar dan met 4 gasten per ruimte. Voor de inloopochtend hoeft je geen afspraak te maken. Maar wacht wel even bij de entree zodat de gastvrouw/heer kan aangeven of er plek is aan de koffietafel.

Voor de groepsactiviteiten geldt ook een maximum van 4 deelnemers per ruimte. Grootste verandering daarin is dat we geen avondactiviteiten meer mogen organiseren. Dit geldt voor de aankomende periode.

Aanmelden voor groepsactiviteiten is verplicht, dit kan als je bij het inloophuis bent, per telefoon of e-mail. Voor de inloopochtend geldt vol = vol.

Daarnaast speciale dank aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken om de activiteiten bij Wij Allemaal voort te zetten!

Even voorstellen: ambassadeur Bart

Graag stellen we jullie voor aan onze nieuwe ambassadeur.

'Ik ben Bart Tishouser, 61 jaar, getrouwd met Marianne en samen ouders van Inge en Sven. Sinds kort ben ik ambassadeur voor Wij Allemaal en dat doe ik graag. Het is een logisch vervolg op mijn activiteiten voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

De belangrijke functie die Wij Allemaal kan vervullen bij de ondersteuning van (ex-) kankerpatiënten spreekt mij vooral aan door de geborgenheid die het inloophuis te bieden heeft.

Door de inzet van mijn netwerk en 'het handen uit de mouwen steken'-principe denk ik,

samen met de andere ambassadeurs en het bestuur, echt een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere uitbouw van de activiteiten van Wij Allemaal.'



Koop een kerstbrood voor 2 goede doelen!



Koop een of meer kerstbroden en steun niet 1, maar 2 goede doelen, namelijk Kika en Wij Allemaal!

Wist je dat jaarlijks bijna 600 kinderen in Nederland kanker krijgen? Op dit moment geneest 81% hiervan. Dat moet en kan beter. En daar is geld voor nodig. Het inloophuis van Wij allemaal biedt een ontmoetingsplek voor (ex)kankerpatienten, hun naasten én kinderen.

Koop een kerstbrood voor €10 en doneer zo €5 voor Kika en Wij Allemaal. Bestel via kerstbrodenactie@gmail.com. De broden worden de week voor kerst bij je afgeleverd. Je kunt betalen bij aflevering.

Een mooie actie in samenwerking met Banketbakkerij Mastenbroek.



GEEF WIJ ALLEMAAL OP VOOR HET LOKAAL COMPLIMENT - Vrijwilligers maken het verschil voor de stad Purmerend én haar inwoners. Met het *Lokaal Compliment* wil de gemeente alle vrijwilligers die zich inzetten voor de mensen in de stad bedanken. Vorig jaar mocht Hospice in Vrijheid het Lokaal Compliment in ontvangst nemen. Dit jaar is het thema 'Ontmoeten en verbinden'. Vind jij dat Wij Allemaal het Lokaal Compliment 2021 verdient? Meld ons dan voor woensdag 8 december aan via purmerend.nl/compliment. Op vrijdag 17 december wordt bekend gemaakt welke organisatie het geldbedrag van €1.000,- wint.

Eenzaamheid tijdens kanker



Herken je dit? Je voelt je eenzaam, niet begrepen of je wil gewoon eens je hart luchten of met lotgenoten praten. Weet dan dat inloophuis Wij-Allemaal er is. Ook als je denkt dat je het niet nodig hebt kan dat ene gesprek net het steuntje in de rug zijn. Je hoeft het niet alleen te doen!

Uit onderzoek van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties blijkt dat ruim een derde van de kankerpatiënten zich eenzaam voelt en een kwart voelt zich niet begrepen door zijn of haar omgeving. Zij ervaren vaker klachten zoals depressieve gevoelens en angst, dan mensen met kanker die zich niet eenzaam en wel begrepen voelen. Wat kun jij doen om te helpen? Lees [hier het hele artikel](#).

Heb jij of ken jij iemand die behoefte heeft aan dat steuntje in de rug? Neem dan contact met ons op via info@wij-allemaal.nl of kom kennismaken tijdens een van onze inloopochtenden.

Spaarpotten

Nu de nieuwe huisstijl een feit is en overall wordt doorgevoerd, konden nieuwe spaarpotten natuurlijk niet ontbreken. Kunstenaar José van Adrichem is aan de slag gegaan en heeft 2 spaarpotten gemaakt. Wil jij een vrijwillige bijdrage leveren aan het inloophuis, doneer dan via een van onze prachtige nieuwe spaarpotten. Ze zijn te vinden op tafel in onze huiskamer. De opbrengst komt volledig ten goede aan het inloophuis.

José, hartstikke bedankt!



Kerstworkshop



Wil jij een unieke vrolijke kerstkrans aan je deur of ergens anders in huis? Kom dan 8 of 15 december naar onze kerstworkshop.

- Wanneer: 8 en 15 december
- Tijd: van 10.00 tot 12.30 uur
- Kosten: € 15
- Door: Yvonne Staats
- 4 deelnemers / per workshop

Meld je aan via info@wij-allemaal.nl of bij een van de gastvrouwen/-heren in het inloophuis.



BOUW MEE AAN ONZE (FINANCIËLE) TOEKOMST - VSB Fonds Beemster bouwt mee aan de (financiële) toekomst van Wij Allemaal. Jij ook? Stichting Wij Allemaal krijgt namelijk de kans om eigenaar te worden van een deel van het inloophuis. Dit is belangrijk omdat we nu én in de toekomst een ontmoetingsplek willen bieden voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Voor een luisterend oor, activiteiten, advies en meer. We krijgen een geweldige gift van VSB Fonds Beemster, maar er is meer geld nodig. Wil jij meebouwen en denk je financieel te kunnen bijdragen? Lees dan vooral even verder op de [website](#). Neem voor vragen contact met ons op.

 Deel
  Tweet
  Stuur door

[Activiteitenkalender](#)

[Volg ons via Facebook](#)

Copyright © 2021 Stichting Wij | Allemaal
 Tekst: [De Communicatievrouw](#)
[afmelden](#)

